

Hij is God! (1) Hij scheidt

Kom jij God wel eens tegen? Wanneer ervaar jij dat Hij er echt is? Deze vragen stellen we ook in de kerk, omdat God zien ook voor gelovigen niet vanzelfsprekend is. We worstelen soms met ons (on)geloof en zeggen: 'Ik wou dat ik kón geloven.' Zo bezien is het thema 'Hij is God!' misschien ook wel wat te stoer en te stellig.

Wegen

Er is een boekje met deze titel: 'God en ik. Wegen waarop God mij tegemoet komt.' Deze titel laat proeven dat het niet allereerst om de wegen gaat waarlangs ik God zoek, maar waarop Hij mij tegemoet komt. De auteur beschrijft enkele wegen: God komt mij tegemoet in de stilte, in de natuur, in Jezus, in de bijbel, in andere mensen. God wil zich langs vele wegen laten kennen omdat mensen zo verschillend zijn.

Schepping

Dat we deze keer stilstaan bij de schepping als weg waarop God ons tegemoet komt heeft als reden dat er drie kinderen worden gedoopt. Alle drie geschapen naar Gods beeld, gewild, geliefd, bedoeld om God te eren. 'Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepste van mijn ziel' (Ps. 139:14). Een tweede reden: juist in vakantietijd leren we weer genieten van de schepping en groeien we in aanbidding: 'Wat een God is Hij!' Een derde reden is de 'Tijd voor de Schepping' (1 september tot 4 oktober): een initiatief om als kerken nadrukkelijker stil te staan bij Gods schepping.

Jesaja de tweede

In het boek Jesaja zij de hoofdstukken 40-55 zeer waarschijnlijk niet van Jesaja zelf, maar van een leerling of een geestverwant die tijdens de babylonische ballingschap Gods stem laat horen. Gods volk is weggevoerd uit eigen land en in nu in een vreemd land. Ze voelen zich er niet thuis maar hebben de hoop op terugkeer opgegeven. Moedeloos en apathisch slijten ze

hun dagen. Jesaja de tweede krijgt de opdracht om te troosten (40:1): voortdurend wijst hij op God, de unieke Schepper. Zou zo'n God niet kunnen redden? Ook wij moeten steeds weer leren om uit de vicieuze cirkel van onze zorgen en teleurstellingen te breken en ons te openen voor God: Hij is groot!

Chaos

Temidden van alle discussies rond bijvoorbeeld Intelligent Design, proberen we vanuit de bijbel opnieuw te proeven wat het betekent dat de schepping een weg is waarop God ons tegemoet komt. Belangrijk is dat de schepping niet een chaos is. Er staat een woord (tohu) dat we ook in Genesis 1 tegenkomen: 'De aarde was nog woest en doods (tohu wabohu)' (Gen. 1:2). Niet de leegte, de onherbergzaamheid, de chaos, de puinhoop zijn kenmerkend voor de schepping (wel vaak voor wat we er als mensen van maken), maar de orde, de gevormdheid, de bewoonbaarheid. Tohu hangt samen met wat de Prediker steeds zegt: 'lucht en leegte, alles is maar leegte'. Nee dus: de schepping is niet ijdel, niet leeg. Chaos en verwarring passen niet bij God de Schepper. Chaos hoort bij de duisternis en de leegheid en de verwarring die kenmerkend zijn voor de Tegenstander.

Wonen

Heel de schepping is er op gericht dat mensen er kunnen wonen. Schepping is: een plek om thuis te zijn. Daarin proeven we ook de liefde van de Schepper-Vader: Hij wil samen met de mensen op aarde wonen. Ook na de zonde en alles wat daardoor kapot is gegaan, is dat nog zijn diepste verlangen. 'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond' (Joh. 1:14). Daarmee kwam de Schepper zelf (weer) wonen op aarde. Want: 'in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, alles is door hem en voor hem geschapen' (Kol. 1:16). De schepping is ook de weg waarop Christus ons tegemoet

'Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.' - Psalm 104:24 -

komt. We zien het bijvoorbeeld als Hij de wind bestraffend toespreekt (Mar. 4:35-41). Wat een God is Hij!

Levenskunst en milieubeheer

Als we God aanbidden als Schepper, heeft dat ook praktische gevolgen voor ons leven. We mogen levenskunstenaars worden. Twee lessen in levenskunst:

- Neem de tijd (neem de tijd in plaats dat de tijd jou neemt)
- Leer genieten (genot en geluk vallen je als genadegaven toe)

We mogen ons ook geroepen weten om mee te helpen de schepping een thuis te laten zijn voor mensen en dieren. Dat vraagt om inzet voor milieubeheer en natuurbescherming. Want 'Hij is God!'

LIEDEREN

Lb. 434; Ps. 19:1,3; Lb. 335; Ng. 77; Ps. 8:1,2,4,6; Ng. 82:1,4

Bronwater in de kleine groep

- Lees Jesaja 45:18-25. Wat valt je het meest op?
- Voel jij je verbonden met de schepping? Is de natuur voor jou een 'weg waarop God je tegemoet komt'?
- Ken je Christus ook als Schepper? Wat betekent dat voor je geloofsleven?
- Praat samen eens door over het thema 'chaos'. Waar denk je dan aan?
- Welke les in levenskunst wil je in de praktijk brengen?
- Hoe kun/wil jij God eren rond de thema's milieubeheer en natuurbescherming?

'Laat uw glorie heel de aarde vervullen.' - Psalm 108:6 -

De hemel verhaalt van Gods majesteit.' - Psalm 19:2 -

